

**LAST PAGE**



Γράφει ο  
**ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ**

Πέμπτη  
07 Δεκεμβρίου 2017



**ΔΕΝ ΠΗΡΕ ΟΥΤΕ ΕΥΡΩ  
ΓΙΑ ΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΠΟΤ  
ΜΕ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΕ  
ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΛΕΦΤΑ  
ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS  
ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ**

**Μεγαλειό  
Γκάλης!**

Η πιο μεγάλη μας στιγμή (v...)

**Basdekis Thanasis**  
1 Δεκ στις 21:13

<http://oseka.gr/i-pio-megali-mas-stigmi-vid/>

Μοναδικός αθλητής, που αφιλοκερδώς συμμετέχει στη στήριξη του μπάσκετ με αμαξίδιο, της ΟΣΕΚΑ και στόχο έχει να ενώσει το μπάσκετ και όλους όσους αγαπάνε τον αθλητισμό....

Η δύναμη που έχουν μέσα τους οι αθλητές, του μπάσκετ με αμαξίδιο καθώς και όλοι οι αθλητές των παραολυμπιακών αθλημάτων, είναι μοναδική και είναι παράδειγμα για όλους μας!!!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον **Christos Samaras** στον **George Kogalidis** στον πρόεδρο της ΟΣΕΚΑ κ. Καλούδη και όλους τους συνεργάτες της ομοσπονδίας που κάνουν το καλύτερο....

Η πιο μεγάλη μας στιγμή (vid) | Ο.Σ.Ε.Κ.Α. - Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλα...  
oseka.gr

Γράψτε ένα σχόλιο...

**ΟΤΑΝ** είσαι σπουδαίος άνθρωπος, τεράστια προσωπικότητα, δεν έχεις να ζηλέψεις τίποτα από τη ζωή, έχεις λύσει το οικονομικό σου πρόβλημα, είναι βέβαιο ότι όλα τα αντιμετωπίζεις με βάση την κοινωνική προσφορά και προσπαθείς να βοηθήσεις τους συνανθρώπους σου, όπως μπορείς!

**ΑΥΤΟ** κάνει ο Νίκος Γκάλης, που πήρε μέρος σε ένα τηλεοπτικό σποτ, για το μπάσκετ με καρότσι, θέλοντας να βοηθήσει με την παρουσία του, προκειμένου να αλλάξει την ψυχосύνθεση των ΑΜΕΑ νεαρής ηλικίας που ντρέπονται να παίξουν μπάσκετ ή φοβούνται να βγουν από το σπίτι τους, θέλοντας να τους περάσει το μήνυμα ότι αυτό που κάνουν εκείνοι που παίζουν μπάσκετ με αμαξίδιο, είναι πολύ πιο σημαντικό από αυτό που έκανε ο Γκάλης μέσα στα γήπεδα.

**ΠΟΛΛΟΙ** είναι αυτοί που μπορεί να αναρωτήθηκαν «πόσα λεφτά πήρε ο Γκάλης για να παίξει στο σποτ;», αλλά η αλήθεια είναι ότι **ΔΕΝ ΠΗΡΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕ ΟΥΤΕ ΕΥΡΩ!**

**ΘΕΛΕΙ** να βάλει κι αυτός ένα λιθαράκι στην προσπάθεια να φέρουμε κοντά στο μπάσκετ με αμαξίδιο όλα τα μικρά παιδιά, που έχουν αντίστοιχο πρόβλημα, αλλά μπορούν να παίξουν μπάσκετ.

**ΤΑ ΑΜΕΑ** κυρίως ασχολούνται με τον στίβο, την κολύμβηση, την άρση βαρών και λίγοι ασχολούνται με το μπάσκετ, γι αυτό και άρχισε αυτή η καμπάνια μέσω τηλεόρασης, προκειμένου να επηρεασθούν τα παιδιά και να ακολουθήσουν το δρόμο του μπάσκετ, που τους δείχνει ο μεγάλος Νίκος Γκάλης.

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ** είναι μάλιστα η ανάρτηση του Θανάση Μπασδέκη, που ήταν ο υπεύθυνος επικοινωνίας αυτής της καμπάνιας και έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό ότι «αφιλοκερδώς συμμετείχε ο Γκάλης», αλλά επειδή δεν δόθηκε μεγάλη έκταση στο θέμα, γι αυτό το αναφέρουμε, σε μια περίοδο, που όλοι ψάχνονται να πάρουν λεφτά από τον οποιοδήποτε.

**ΠΕΡΑ** από αυτή την κίνηση, ο Νίκος Γκάλης ζήτησε και κάτι ακόμη από τους διοργανωτές του κοντσέρτου για πιάνο, που διοργανώνεται την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα τελετών του ΑΠΘ, με τίτλο «Contre Tous, hommage à Nikos Galis».

**Ο ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΟΣ** συνθέτης κ. Τζώρτζης, εμπνεύστηκε από τον Νίκο Γκάλη και, συγκεκριμένα, από την πίστη του κορυφαίου Έλληνα αθλητή στη σκληρή δουλειά και την αγάπη του για αυτό που κάνει και αποφάσισε να το μεταφέρει μέσω κοντσέρτου στο κοινό.

**Ο ΓΚΑΛΗΣ** ζήτησε λοιπόν ένα μέρος των χρημάτων που θα κερδίσουν από αυτή την εκδήλωση οι διοργανωτές (φυσικά κι εδώ ο ίδιος δεν παίρνει ούτε ευρώ), να το δώσουν στο «Παιδικό χωριό Σ.Ο.Σ.», επιθυμία του, που εισακούστηκε και έτσι ένα μέρος των εσόδων από το κοντσέρτο θα πάει για τις ανάγκες των παιδιών.

**ΜΠΡΑΒΟ** ρε Νικόλα, πέρα από τα Χρόνια Πολλά, να σε έχει ο Θεός καλά και όλους τους ανθρώπους που μπορούν και βοηθάνε συνανθρώπους μας, που δίνουν την ευκαιρία σε παιδιά να αναδειχθούν και να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους, το οποίο δεν ξέρουν ότι έχουν, γιατί δεν ασχολούνται με το μπάσκετ με αμαξίδιο.

**ΤΕΡΑΣΤΙΑ** η συμβολή του Γκάλη και εάν επιτέλους οι άνθρωποι του Άρη, αυτοί που διοικούν (:), κάποια στιγμή «ξυπνήσουν» και κάποιοι άλλοι πετάξουν από πάνω τους τον μανδύα του κόμπλεξ, να καλέσουν τον τεράστιο αυτό αθλητή και άνθρωπο και να του ζητήσουν να πάρει τα ηνία του συλλόγου, τα ηνία όλου του Άρη, για να ενώσει τις εκατοντάδες χιλιάδες Αρειανούς φιλάθλους, που τώρα είναι μακριά...

**ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ,** πάρτε το χαμπάρι!

