

# Constantine Duo

Μετά από διάφορες συνεργασίες και φιλία περίπου 20 ετών, ο Κώστας Χριστοδούλου με τον Γιώργο Λασκαρίδη αποφάσισαν να κάνουν ένα πιο σταθερό μουσικό σχήμα, το οποίο στηρίζεται σε πρωτότυπη μουσική του Κώστα.

Η μουσική αυτή είναι ορχηστρική, και δημιουργεί εικόνες στη φαντασία των ακροατών. Στηρίζεται σε δύο μουσικά όργανα, το Electone (σύγχρονη έκδοση του εκκλησιαστικού οργάνου) και στην Τρομπέτα.

Τα «ίχνη ζωής» που είναι και ο τίτλος της συναυλίας, επιμελήθηκε με την ποίηση του ο Πάνος Κυπαρίσσης.

## «ίχνη Ζωής»

Συνθέσεις του **Κώστα Χριστοδούλου**  
**Μουσικοί**

Όργανο: **Κώστας Χριστοδούλου**, Τρομπέτα: **Γιώργος Λασκαρίδης**

Ποίηση: **Πάνος Κυπαρίσσης**

### Πρόγραμμα

#### 1. ΑΦΥΠΝΙΣΗ 6.07

Μια σταγόνα φως  
ανοίγει ολοένα μέσα στη νύχτα

\*

Γλιστρούν μισοφόρια της αυγής  
σπκώνοντας ίσκιους  
με ακακίες νύφες, με μυρτιές

Σε σωμαίνω μέσα μου, νύφη  
φωτεινή  
σε σκοτεινά ορυχεία  
κει που ριζώνουν όνειρα μυστικά  
και με θροϊζουν

\*

Έρχεται πάνω μου το γαλάζιο  
καθώς η σκούνα απ' το νερό  
βγαίνει στον ουρανό-  
μου ξεκλειδώνει τα βλέφαρα

#### 2. ΑΥΡΑ 2.18

Τα μεσημέρια  
η σιωπή σκαρφαλώνει  
από το πράσινο της αυλής  
ώς το παράθυρο  
κοιτάζει μέσα, γλιστράει  
και νιγίει τα έπιπλα και το δωμάτιο  
Υφαίνει όνειρα  
και τ' απλώνει  
ώσου το σπίτι κάνει πανιά

#### 3. ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ 4.03

Πίσω από τους θρύλους του καλοκαιριού  
βλασταίνει ένα κορίτσι γυμνό  
Ανεβαίνει η βουή των κυμάτων, υπόγεια  
δημπτρική

Ανοίγει τα μάτια  
και χύνεται έφηβη η θάλασσα  
να με νίξει

\*

Διάφανα νήματα βροχής  
υφαίνουν μες στο φως ολόχρωμο μαντίλι

#### 4. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ 3.40

Εξαντλώντας όλο το γαλάζιο  
μικρό πουλί  
στέκεται στο σύρμα μοναχό  
κι όλο σωμαίνει

\*

Μάρμαρα, πέυκα, κομμένο χορτάρι  
Σ' αιχμαλωτίζει η θάλασσα  
σε τραβούν στο βυθό τ' άλογά της  
Στεφανώνει σπαράγματα η σιωπή  
Συλλαβές με σπασμένα γράμματα ανωνύμων  
με το φθαρμένο δίγαμμα

Δεν ήσουν ποτέ φτωχός. Ξένος ήσουν  
Ποτάμι λυπημένο που φεύγει  
πληγή που δεν έκλεισε

#### 5. Ο ΗΧΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΟΥ 2.10

Τι σαλπίζει  
μια παπαρούνα που βγαίνει στον γκρεμό  
και κοκκινίζει;

\*

Πένθιμο τριζόνι  
πού βρίσκεις αναλόγιο  
και πού δοξάρι το χειμώνα;

#### 6. ΠΤΗΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΛΕΠΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 4.28

Η επιλογή επιθυμεί  
αλλά πενθεί μαζί  
κείνο που χάνει

\*

Στα όρια  
Όπως αγαπιούνται  
θάλασσα κι ουρανό

#### 7. ΒΟΡΕΙΟ ΣΕΛΑΣ 4.32

Θρήνοι των άστρων  
που καίγονται  
με το νυχτικό τους να λάμπει  
χαράζοντας το μαύρο

Να σβήνουν αθόρυβα  
μες στις ιτιές  
στα κυπαρίσσια

Στα κρύα μου βλέφαρα

\*

Κρύο του νου και του χειμώνα  
και του αιώνα  
μόνιμη πάνδημη βροχή  
καθώς πυκνώνει ο φόβος  
με νόθα φεγγάρια  
που φτάνουν καβάλα στο μέλλον  
δίχως νότες κι αλφάβητο

#### 8. ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ 5.15

Σχεδόν από φως οι λέξεις  
αναβλύζουν ήχους και χρώματα  
κοπάδια που βγαίνουν στη θάλασσα

Μουσική των υδρατμών ιαματική

#### 9. ΣΕ ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ 5.43

Τα κύματα είναι μικρά παιδιά  
που ξεκινούν από την απέναντι ακτή  
και φτάνουν  
λευκοί γέροντες μαντατοφόροι  
σε τούτη την ακτή  
και ξεψυχούν

#### 11. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΝΑ- ΟΙ ΜΝΗΜΕΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ 5.03

Υψώνεσαι μεστός μες στο γαλάζιο  
κι όλο θυμάσαι λάμψεις  
κι άλλες της νιότης σου χαρές-  
ανήλικες αγκαλιές  
μικρές βροχές στα ροζ και στα γαλάζια  
να παίζουν την άρπα τους τη διαμαντένια

Τον πόνο σημειώνω  
του νόστου την αγιάτρευτη εμμονή

#### 10. ΙΧΝΗ ΖΩΗΣ 5.15

Πιάνεσαι με σημειώσεις παλιές  
κι αναπηδούν χειρονομίες, φωνές  
Φίλοι που χάθηκαν  
κι η μνήμη τούς επιστρέφει

Ζούσαν κάποτε  
σε ζρούσαν  
Τώρα δύσκολα θυμάσαι  
καθώς αλλάζει το ανάγλυφο του νου  
σβήνοντας μονοπάτια μαργαρίτας  
στρώματα χαμομπλιού  
που ακόμη ανακαλείς

#### 12. ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 4.13

Δεν βρίσκω τρόπο  
τόσου σκοταδιού να του ξεφύγω  
Φυλακίζομαι σ' αυτό κι επιμένω

Ξεχνώ  
ή δεν μου δόθηκε ποτέ ο κωδικός του;

\*

Γλιστρώ μέσα  
από τη χλωρή αφίδα του κορμιού σου  
σιωπηλό καράβι της νύχτας  
σε ταξίδι βαθύ του λυτρωμού

Δίχως αμφιβολίες, δίχως ακτές

Τις μουσικολογικές αναλύσεις των έργων των συναυλιών του κύκλου «Κυριακάτικα Πρωινά» επιμελούνται οι φοιτητές του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας



## ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Άρχισα τις μουσικές μου σπουδές σε ηλικία 13 ετών. Μελέτησα διάφορα μουσικά όργανα όπως, εκκλησιαστικό όργανο, πιάνο, φλάουτο και κλασικά κρουστά. Για αρκετά χρόνια έχω συμμετάσχει παίζοντας μουσική σε διάφορες σκηνές.

Έχω συνεργαστεί με τη Yamaha Music Foundation ως καθηγητής μουσικής.

Έχω μεταγράψει πάνω από 25 βιβλία για πιάνο.

Έχω συνθέσει μουσική για παραμύθια, και για θεατρικές παραστάσεις. Το CD "Cello Christmas" όπου έχω διασκευάσει γνωστά χριστουγεννιάτικα θέματα με σολίστ τον Δημήτρη Γούζιο.

Περισσότερα στοιχεία και projects υπάρχουν και στο προσωπικό μου site, [www.costasc.com](http://www.costasc.com)

Συνεργάζομαι με την Plasquam Records όπου έχω εκδώσει 3 CDs με τη μουσική μου.



## ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Γεννήθηκα στην Κέρκυρα το 1974, όπου πήρα τα πρώτα μου μαθήματα στην τρομπέτα, σε ηλικία 8 ετών στην Φ.Ε.Μάντζαρος με δάσκαλο τον αείμνηστο Θανάση Βογιατζόπουλο.

Συνέχισα τις σπουδές μου στην Αθήνα με καθηγητή τον Σωκράτη Άνθη στο ωδείο Φ. Νάκας, όπου πήρα και το δίπλωμά μου. Ταυτόχρονα, παρακολουθώ για 7 συναπτά έτη μαθήματα με τον διεθνούς φήμης καθηγητή prof. Bo Nilsson στο Μάλμο της Σουηδίας.

Έχω παρακολουθήσει επίσης, σεμινάρια τρομπέτας με τους J.Watson, T.Dokschidzer, J.Thompson, A.Plog, A.Selianin, V.Dimartino, F.Mills και A.Herseth.

Έχω δώσει ρεσιτάλ σε Κέρκυρα, Αθήνα και Θεσ/νίκη, ενώ έχω εμφανιστεί ως σολίστ με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και την Κρατική Ορχήστρα Θεσ/νίκης.

Η ενασχόλησή μου με την baroque τρομπέτα μου έδωσε τη δυνατότητα της πρώτης εκτέ-λεσης στην Ελλάδα (από Έλληνα τρομπε-τίστα) έργων εποχής (Bach, Handel, Vivaldi) με την Καμεράτα του Μ.Μ.Αθηνών.



Τα έσοδα  
της συναυλίας  
θα διατεθούν  
στον οργανισμό  
**‘Το Χαμόγελο  
του Παιδιού’**



Επιμέλεια εντύπου: **Νίκος Κυριακού**  
Σχεδιασμός: **ARTCORE**  
Εκτύπωση: **ThessPrint**

[www.tssso.gr](http://www.tssso.gr)



ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:



Ακούστε από Τρίτη 18:00-18:30 την εκπομπή  
Η Κ.Ο.Θ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ  
με τον Γεώργιο Γυργόδη,  
από τον 9,58 fm και το F' Πρόγραμμα

  
ΚΡΑΤΙΚΗ  
ΟΡΧΗΣΤΡΑ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΑ  
ΠΡΩΙΝΑ

19.02.2017

**Constantine**

Κώστας Χριστοδούλου (όργανο),

Γεώργιος Λασκαρίδης (τρομπέτα)

**‘Ιχνη Ζωής’**

Συνθέσεις του **Κώστα Χριστοδούλου**

**Ποίηση** Πάνος Κυπαρίσσης

Ώρα έναρξης: 12:00  
Αίθουσα Συναυλιών Κ.Ο.Θ.  
«Σόλων Μιχαηλίδης», Λεωφ. Νίκης 73  
Είσοδος 10€  
Προώθηση εισιτηρίων από το [www.tssso.gr](http://www.tssso.gr)