

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΑΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δευτέρα 30 Μαΐου 1983, ώρα 9.00 μ.μ.

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

24η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1982 - 1983

Διευθυντής - Μόνιμος Αρχιμουσικός :

ΚΑΡΟΛΟΣ ΤΡΙΚΟΛΙΔΗΣ

Συμβούλιο ειδικού ταμείου οργανώσεως συναυλιών :

ΑΛΚΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

Πρόεδρος - Αρχιμουσικός, Συνθέτης.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΚΑΤΣΗΣ

Αντιπρόεδρος - Νομικός, Δημοσιογράφος.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΑΚΑΣ

Γεν. Γραμματέας - Διντής Μουσικού Τμήματος του Α.Π.Θ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ

Ταμίας - Μουσικός, Πρόεδρος Συλλόγου Μουσικών Κ.Ο.Θ.

ΜΙΚΑ ΧΑΡΙΤΟΥ - ΦΑΤΟΥΡΟΥ

Σύμβουλος - Καθηγήτρια Ψυχολογίας του Α.Π.Θ.

Καλλιτεχνική επιτροπή :

ΚΑΡΟΛΟΣ ΤΡΙΚΟΛΙΔΗΣ

Πρόεδρος - Αρχιμουσικός - Διευθυντής Κ.Ο.Θ.

ΚΟΣΜΑΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ

Εξάρχων Βιολιού Κ.Ο.Θ.

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΡΑΝΙΤΣΑ

Εξάρχουσα βιολιού Κ.Ο.Θ.

ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

Μουσικός Κ.Ο.Θ. - Συνθέτης

ΑΛΚΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

Αρχιμουσικός - Συνθέτης

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ

ΣΟΛΙΣΤ

ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (κλαρινέτο)

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (φαγκότο)

ΖΩΗ ΣΑΜΣΑΡΕΛΟΥ (πιάνο)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΝΔΡΑΚΗΣ (βιολί)



ΝΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Ο Νίκος Αθηναίος γεννήθηκε στο Σουδάν. Σπούδασε πιάνο στο Ωδείο Αθηνών με τήν Αγελάστου και τη Μαρία Χαιρογιώργου - Σιγάρα (δίπλωμα με πρώτο βραβείο), και θεωρητικά και σύνθεση με τον Γ. Α. Παπαϊάννου. Συνέχισε και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ανώτατη Μουσική Σχολή της Ρηνανίας, Βεστφαλίας (Κολωνία και Ντύσσελντορφ) με τους G. Ludwig και A. Kontarsky (πιάνο), W. von der Nahmer και V. Wangeheim (διεύθυνση ορχήστρας) και G. Becker (σύνθεση). Μετά τα διπλώματά του και στις τρεις κατευθύνσεις στράφηκε κυρίως προς τη διεύθυνση ορχήστρας.

Αρχικά διεύθυνε μία ορχήστρα δωματίου στην Κολωνία, συνέχισε σαν βοηθός μαέστρου στην 'Οπερα του Mannheim και σήμερα είναι πρώτος τακτικός μαέστρος στην 'Οπερα του Pforzheim. Παράλληλα διευθύνει συχνά, σε μόνιμη συνεργασία, την Ορχήστρα Δωματίου της Νοτιοδυτικής Γερμανίας.

Με την K.O.Th. εμφανίσθηκε στο παρελθόν σαν πανίστας (1969) και για πρώτη φορά σαν μαέστρος το 1981.



ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Τελείωσε το Κρατικό Ωδείο της Φιλιμπούπολης και σπουδασε στην Κρατική Ανώτατη Σχολή της Σόφιας με τον καθηγητή Sava Dimitrov. Έδωσε ρεσιτάλ στη Φιλιμπούπολη και στη Σόφια και έπαιξε σαν σολίστ με την Κρατική Ορχήστρα της Φιλιμπούπολης. Επίσης, έδωσε σειρά συναυλιών στη Γαλλία. Πρόσφατα εμφανίστηκε στο Γερμανικό Ινστιτούτο Γκαίτε της Θεσσαλονίκης. Πήρε μέρος στις Διεθνείς Μουσικές Ημέρες που διοργάνωσε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Έχει κάνει ηχογραφήσεις για την E.P.T. Διδάσκει στο Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης.



ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ο Μιλτιάδης Θίκονόμου γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια Βεροίας το έτος 1948. Τα πρώτα μαθήματα μουσικής τα άρχισε στο Ωδείο Θεσσαλονίκης. Από το 1969 άρχισε να μαθαίνει φαγκότο με καθηγητή τον Χαράλαμπο Φαραντάτο στο Ωδείο Αθηνών όπου και τελείωσε.

Εργάζεται στην ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σαν κορυφαίος σύλλογος φαγκότο και στην ορχήστρα της Ε.Ρ.Τ. σαν κορυφαίος Α'.

Έδωσε πολλές συναυλίες με το συγκρότημα Μουσικής Δωματίου Κυδωνιάτη στην Αθήνα και σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.



ΖΩΗ ΣΑΜΣΑΡΕΛΟΥ

Γεννήθηκε στο Βόλο, όπου και πήρε τα πρώτα μαθήματα πάνου. Κατόπιν συνέχισε οπουδές στη Θεσσαλονίκη αρχικά με τον Αθανάσιο Κοντό και από το 1977 στο Κρατικό Ωδείο με τον Γ. Θυμή. Πήρε το δίπλωμά της τον Ιούνιο του 1982 με άριστα και βραβείο. Από τον Φεβρουάριο του 1983 οπουδάζει στην Ανώτατη Σχολή Τεχνών του Δ. Βερολίνου στην τάξη πάνου του καθηγητή Laszlo Simon.

Τον Ιούλιο 1980 και Αύγουστο 1982 πήρε ενεργό μέρος στα σεμινάρια της Θερινής Ακαδημίας «Mozarteum» του Salzburg, στην τάξη του καθηγητή Hans Leygraf.

Έχει δώσει ρεσιτάλ στα «Μουσικά Νιάτα» και στους «Φιλότεχνους» Βόλου, και έχει ηχογραφήσει στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βόλου.



ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΝΔΡΑΚΗΣ

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1965 και σπούδασε βιολί στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης στην τάξη του Κοσμά Γαλιλαία. Το 1982 παίρνει το δίπλωμά του με άριστα παραγγελία και την ίδια χρονιά γίνεται δεκτός στη Μουσική Ακαδημία της Βιέννης στην τάξη του Günter Pichler, όπου συνεχίζει τις σπουδές του.

Έχει εμφανιστεί σαν σολίστ στα «ΔΗΜΗΤΡΙΑ» με την Ορχήστρα Δωματίου Θεσσαλονίκης. Επίσης έχει προκριθεί να παίξει σαν σολίστ στην Πολωνία στο Διεθνές Φεστιβάλ Νέων Βιολιστών. Μετά από διαγωνισμό πήρε μέρος στην Παγκόσμια Ορχήστρα Νέων στο Δ. Βερολίνο. Συμμετείχε επίσης στα καλοκαιρινά μαθήματα του Διεθνούς Σεμιναρίου στο Πόρτο Καρρά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

K. STAMITZ: Κοντσέρτο σε οι ύφ. μείζ., για κλαρινέτο,
(1745 - 1801) φαγκότο και ορχήστρα

Allegro moderato
Andante moderato
Rondo

Κλαρινέτο: ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Φαγκότο: ΜΙΑΤΙΑΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

R. SCHUMANN: Κοντσέρτο σε λα ελ., έργ. 54, για πάνο
(1810 - 1856) και ορχήστρα

Allegro affetuoso
Intermezzo (Andantino grazioso)
Allegro

Πιάνο: ΖΩΗ ΣΑΜΣΑΡΕΛΟΥ

Διάλειμμα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

C. SAINT-SAËNS: Κοντσέρτο αρ. 3, σε οι ελ., έργ. 61, για βιολί
(1835 - 1921) και ορχήστρα

Allegro non troppo
Andantino quasi allegretto
Molto moderato maestoso - Allegro non troppo

Βιολί: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΝΔΡΑΚΗΣ

P. DUKAS: «Μαθητευόμενος Μάγος»

(1865 - 1935) Συμφωνικό Σκέρτο

KARL STAMITZ

ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΓΙΑ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ, ΦΑΓΚΟΤΟ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ

Ο Karl Stamitz γεννήθηκε το 1745 στο Mannheim. Γυιός του εξέχοντα βιολιστή Johann Wenzel Anton Stamitz, μελέτησε βιόλα και 16 κιόλας χρόνων διορίστηκε στην ορχήστρα της γενέτειράς του. Αργότερα — μαζί με τον αδερφό του Anton, που ήταν λαμπρός βιολιστής — έδινε κοντσέρτα σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες παίζοντας βιόλα και βιόλα d'amore.

Ο Stamitz υπήρξε concertmeister στο Παρίσι στην ορχήστρα του δούκα de Noailles και αργότερα concertmeister στην αυλή του πρίγκηπα Hohenlohe. Έπαιξε σαν σολίστ σε πόλεις της Γερμανίας, Αυστρίας και Ρωσίας. Το 1794 διορίστηκε μαέστρος της Academic Concerts της Jena, όπου και έμεινε μέχρι το θάνατό του.

Ο Stamitz έγραψε πολλές συμφωνίες, κοντσέρτα για πάνο, για βιόλα και για δύο ή τρία σολιστικά όργανα, καθώς και δύο όπερες. Στο κοντσέρτο για κλαρινέτο, φαγκότο και ορχήστρα, στο μονοθεματικό πρώτο μέρος τα εκτεταμένα επεισόδια ανάμεσα στα tutti της ορχήστρας χρησιμεύουν κυρίως για το ξεδίπλωμα των δεξιοτεχνικών αρετών των δύο σολίστ. Το αργό δεύτερο μέρος χαρακτηρίζεται από το εκφραστικό στόλισμα της μελωδικής γραμμής με διάφορα ποικίλματα, ενώ το τρίτο (γραμμένο σε απλή φόρμα rondo), επανέρχεται με κομψότητα και ελαφράδα σε βιρτουόζικα σχήματα.

N. Αθηναίος

ROBERT SCHUMANN

ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΣΕ ΛΑ ΕΛ., ΕΡΓ. 54, ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ

Το έργο αυτό δεν είναι γραμμένο απ' ευθείας σαν κοντσέρτο. Η πρώτη κίνηση γράφτηκε αρχικά από τον Schumann κατά παράκληση της γυναίκας του Κλάρας, σαν «Φαντασία για πάνο και ορχήστρα». Ήταν στα 1841, τη δεύτερη χρονιά του γάμου του με την Κλάρα, στην πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής του. Την ίδια εποχή έγραψε, ανάμεσα σ' άλλα, την πρώτη συμφωνία του «της ανοίξεως». Μετά τη φαντασία ακολούθησε η συμφωνία του σε ρε ελ., που αργότερα τοποθετήθηκε ως τέταρτη. Μετά τέσσερα χρόνια έγραψε τις δυο άλλες κινήσεις με τον τίτλο «Andantino και Rondo» για πάνο και ορχήστρα.

Η πρώτη εκτέλεση ολόκληρου του έργου σαν κοντσέρτου έγινε από την Κλάρα στη Λειψία την 1η Ιανουαρίου του 1846, υπό τη διεύθυνση του Μέντελσον. Από τότε το κοντσέρτο αυτό έχει κατακτήσει πρωτεύουσα θέση στο διεθνές ρεπερτόριο του πάνουν.

Κάθε κίνηση έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Η πρώτη χαρακτηρίζεται από

το υπέροχο πρώτο θέμα, γεμάτο ποίηση και νοσταλγική ενατένιση, που περιβάλλεται πρώτα από τα ξύλινα με επί κεφαλής το όμπος και περνά κατόπιν στο πάνω. Σ' αυτό αντιτίθενται στοιχεία με καθαρά ρυθμικό χαρακτήρα και έντονη ρομαντική διάθεση.

Η δεύτερη κίνηση χτίζεται πάνω σ' ένα ρομαντικό διάλογο ανάμεσα στο πάνο και στην ορχήστρα. Η τρίτη κίνηση, στηριγμένη στην αρχή πάνω σ' ένα θεραπεικό στοιχείο βγαλμένο από το κύριο θέμα της πρώτης κίνησης, οδηγεί μέσα από ωραία ρυθμικά ευρήματα, σε μια χειμαρρώδη έκφραση χαράς και υπέρτατης ευτυχίας.

Σ. Μ.

CAMILLE SAINT - SAËNS

ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΑΡ. 3, ΣΕ ΣΙ ΕΛ., ΕΡΓ. 61, ΓΙΑ ΒΙΟΛΙ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ

Ο Σαιν - Σανς έγραψε τρία κοντσέρτα για βιολί και ορχήστρα, από τα οποία το τρίτο είναι και το ωραιότερο. Το κοντσέρτο αυτό, που κρατά μια σταθερή θέση στο ρεπερτόριο των βιολιστών, γράφτηκε στα 1880 και δόθηκε σε πρώτη εκτέλεση τον Ιανουάριο του επόμενου έτους.

Το έργο αυτό, όπως και μερικά από τα καλύτερα συμφωνικά του έργα, έχει έντονα τα χαρακτηριστικά της μουσικής του συνθέτη: ρέουσα μελωδική γραμμή, καθαρή και συντηρητική αρμονική επένδυση με εύστοχες αντιστοικικές παρεμβολές, πλούτο ορχηστρικών χρωμάτων επιδέξια συνδυαμένων, διαυγή αρχιτεκτονική σκέψη και στέρεη δομή.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κοντσέρτου αυτού είναι ότι όλα σχεδόν τα κύρια θέματα προβάλλονται αρχικά από το σόλο βιολί. Ένα άλλο είναι ότι η μελωδία του κυρίου θέματος της δεύτερης κίνησης έχει μιαν ελαφρά απόκλιση στο χαρακτήρα της προς τη σιτσιλιάνα (χορό μάλλον αργό, ιταλικής προελεύσεως και βουκολικού χαρακτήρα). Γενικά το έργο είναι γραμμένο με μια γνήσια ρομαντική διάθεση.

Σ. Μ.

PAUL DUKAS

«Ο ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΜΑΓΟΣ», ΣΥΜΦΩΝΙΚΟ ΣΚΕΡΤΣΟ

Ο Πωλ Ντυκά υπήρξε μα από τις πις εξαιρετικές μορφές στη σύγχρονη μουσική, μια σπάνια αληθινά μορφή. Ένας λαμπρός συνθέτης, ένας σοφός αισθητικός, ένας σεμινός καλλιτέχνης.

Σαν συνθέτης άφησε λίγα αλλά σημαντικά έργα, όπου η υψηλή έμπνευση ζευγαρώνεται με τη σοφία της τεχνικής και το βάθος του αισθή-

μιατος με την εκλεπτυσμένη αίσθηση της φόρμας. Σ' όλα τα έργα του υπάρχει η σφραγίδα ενός πνεύματος που κατέχει σε μέγιστο βαθιό όλα τα μυστικά της τέχνης του και που ξέρει τέλεια για τα χρησιμοποιεί με μέτρο και απαράμιλλη δεξιοτεχνία. Σαν αρχιτέκτων της φόρμας και σαν ενορχηστρωτής αποδεικνύεται ένας από τους μεγάλους δάσκαλους της σύγχρονης σχολής. Υπόδειγμα ποιητικού κάλλους είναι το «χορευτικό ποίημα» (poème dansé) «La Péti». Έξοχα δείγματα της τέχνης του είναι η συμφωνία του, το λυρικό δράμα του «Η Αριάδνη και ο Κυανοπώγωνας» (Ariane et Barbe - Bleue), η Εισαγωγή Polyeucte και το σκέρτο «Ο μαθητευόμενος μάγος».

Σαν αισθητικός και μουσικοκριτικός υπήρξε σπάνια αυθεντία. Τα κυριότερα άρθρα του, συγκεντρωμένα σ' ένα μεγάλο τόμο «Écrits sur la Musique» αποτελούν μιαν ανεξάντλητη πηγή σοφίας. Σαν καθηγητής της σύνθεσης στο Κονσερβατούρ και στην Εκόλ Νορμάλ υπήρξε για 22 χρόνια (1913 ώς το θάνατό του 1935) ένας απαράμιλλος δάσκαλος, καθηγητής και σύμβουλος.

Το συμφωνικό του σκέρτο «Ο μαθητευόμενος μάγος», ένα από τα πιο δημοφιλή συμφωνικά έργα του διεθνούς ρεπερτορίου, γράφτηκε στα 1897 και δόθηκε σε πρώτη εκτέλεση την ίδια χρονιά σε συναυλία της Εθνικής Μουσικής Εταιρείας στο Παρίσι.

Είναι εμπνευσμένο από την περίφημη μπαλάντα του Γκαίτε και είναι ένα τέλειο υπόδειγμα προγραμματικής μουσικής που διατηρεί απόλυτη μουσική αυτοτέλεια. Η ιστορία της μπαλάντας είναι γνωστή. Ο μαθητευόμενος μάγος, βρίσκοντας την ευκαιρία από την απουσία του δάσκαλου του, χρησιμοποιεί τη μαγική φόρμουλα, που άκουσε απ' το δάσκαλό του, διατάζει τη σκούπα να φέρει νερό από το ποταμό. Η σκούπα υπακούει, αλλά σε λίγο το νερό έχει πληριμμένοι τα πάντα. Απελπισμένος ο μαθητής προσπαθεί μάταια να τη σταματήσει. Του διαφεύγει όμως η φόρμουλα που χρειάζεται.

Στην απελπισία του κόβει τη σκούπα σε δύο, μα εκείνη εξακολουθεί το έργο της και μάλιστα με τα δυό της κομμάτια. Στην επίκλησή του βοηθείας παρουσιάζεται ο δάσκαλος, που σώζει την κατάσταση.

Σπάνια μουσικό έργο εκφράζει τόσο παραστατικά την προγραμματισμένη ιστορία, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί ακέραιο το καθαρό μουσικό της ενδιαφέρον.

Σ. Μ.

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ - ΡΕΣΙΤΑΛ
ΙΟΥΝΙΟΥ 1983

★ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ, ώρα 21.00

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διευθυντής ορχήστρας: ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ

Σολίστ: ΔΗΜ. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (βιολοντσέλο)

ΦΙΛΗΜΩΝ ΓΚΙΝΑΛΗΣ (πάνο)

ΒΙΚΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (πάνο)

Έργα: J. Haydn : Κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα,
σε ντο μείζ.

W. A. Mozart : Κοντσέρτο αρ. 21, K.V. 467, σε ντο μείζ.,
για πάνο και ορχήστρα

M. Ravel : Κοντσέρτο σε σολ μείζ., για πάνο
και ορχήστρα

J. J. Strauss : «Πιποκάτο - Πόλκα», Α' εκτέλεση

J. Strauss : «Κάτω από αστραπές και βροντές»,
Α' εκτέλεση

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ, ώρα 21.00

Ρεσιτάλ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΚΑΡΕΛΗΣ (πιάνο)

Έργα : L. v. Beethoven, F. Schubert
A. Scriabin

Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

★ Τα μπλοκ των συνδρομητών ισχύουν για τη συναυλία με αστερίσκο.

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

*Μόνιμος Αρχιμουσικός
ΚΑΡΟΛΟΣ ΤΡΙΚΟΛΙΔΗΣ*

A' ΒΙΟΛΙΑ

Κοντσερτίνι:
Κοσμάς Γαλιλαίας
Χρυσούλα Γρανίτσα

Αιμίλιος Χανδράκης
Κων/νος Βάμβας
Κων/νος Πατσαλίδης
Ιωάννα Παπαναστασίου
Γαλάτεια Μπαλτά
Φάνης Καπλανίδης
Χρήστος Πετικάκης
Νικόλαος Αρχοντής
Ευάγγελος Θεοφάνους
Φώτω Θεοφάνους
Στάθα Γκουτζίκα
Ντάρια Ταυρότσεβιτς
Μαρία Δρούγου
Μαρία Ορτσέσοβκα
Νικόλαος Καπνάς

B' ΒΙΟΛΙΑ

Ελευθέριος Αγγελόπουλος
Μίκης Μιχαηλίδης
Νικόλαος Τσαχτήρης
Ελευθέριος Παναγόπουλος
Αλέξανδρος Δοϊτσίνης
Στέλλα Παπαδοπούλου
Ελένη Μυρίδου
Ανδρέας Λάριος
Παρασκευή Μπακατσή
Αχιλλέας Νικολαΐδης
Μάρκος Ευστρατιάδης
Ραχήλ Μερεντίθ
Σουλτάνα 'Αλτη

ΒΙΟΛΕΣ

Κυριάκος Πάτρας
Οδυσσέας Κουζώφ
Γεώργιος Μαυρομουστάκης
Γεώργιος Καμένος
Γεώργιος Καδόγλου
Νικόλαος Μητσόπουλος
Στέφανος Διαμαντής
Νικόδημος Δέλλιος
Ειρήνη Παραλίκα

ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΑ

Εμμανουήλ Καζαμπάκας
Ζώρα Γκίριτς
Ρένος Μπαλτάς
Κατερίνα Δημητρακοπούλου
Γεώργιος Μανώλας
Κωνσταντία Κουλουκούρη
Ανθή Αϊκατερίνη

ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΑ

ΦΛΑΟΥΤΑ

Ιωάννης Ευαγγέλου
Πέτρος Σουσάμογλου
Γεώργιος Κανάτσος

ΟΜΠΟΕ

Μιχαήλ Ντοροφτέι
Νικόλαος Καλπαξίδης

ΚΛΑΡΙΝΑ

Κονσταντίν Ουγκουρεάνου
Πόλλα Φραγκοπούλου
Δημήτριος Κισλάς

ΦΑΓΚΟΤΑ

Νικόλαος Δαναηλίδης
Σπυρίδων Βλαχάκης
Άγγελος Πολίτης

ΚΟΡΝΑ

Θεόδωρος Ζαρίμπας
Αναστάσιος Στεφανίδης
Εμμανουήλ Ιορδανίδης
Δημήτριος Αλεξανδρος

ΤΡΟΜΠΕΤΕΣ

Εμμανουήλ Αυξεντίδης
Ευάγγελος Γκεμτζής
Βασίλειος Φιαμέγκος

ΤΡΟΜΠΟΝΙΑ

Ιγνάτιος Μαυρίδης
Ιωάννης Παρθένης
Δημήτριος Νέτοκας

ΤΟΥΜΠΑ

Ιωάννης Τέμπρελης

ΤΥΜΠΑΝΑ - ΚΡΟΥΣΤΑ

Κων/νος Γρηγοριάδης
Κων/νος Νικήτας
Ιωάννης Ιωσηφίδης
Στυλιανός Φωτάκης

ΑΡΠΑ

Αναστασία Παρρήση

ΠΙΑΝΟ

Ελεονώρα Λουκίδου